

# VEJRUP SOGNEARKIV

## LOKALHISTORISK

SKOLEVÆNGET 5 VEJRUP 6740 BRAMMING

### VEJRUP GARTNERI

Et sted i Vejrup, i Storegade, ligger et gartneri, et stort gartneri endda. Det har nu ligget der i snart mange år og til foråret 2005 kan man fejre sit 15 års jubilæum. Alle ved sikkert det ligger der, men tænker man overhovedet på det. Ikke ret meget i hvert fald, for man hører aldrig noget om det eller til det.

Det gjorde man imidlertid forleden aften i august måned 2004, da var der åbent hus som Husmoderforeningen havde arrangeret.

Hele 22 besøgende var der, også til kaffen i kluphuset bagefter, hvor der livligt blev snakket om det vi lige havde set og hørt.

Kirsten og Sten fortalte på livet løs om deres bregner, for det er bregner det handler om, mange endda, hele 550.000 stk. går gennem hænderne om året og hænderne tilhører ægteparret, der driver det som en to-mandsvirksomhed, med lidt hjælp fra børnene, som tjener en lille skilling ved at sætte små pletter i kasser.

Det er en specialiseret virksomhed, man laver lige netop de planter markedet søger og er af de få der gør det. Men der skal nu også lidt held til siger Sten, i stormen i 1999 røg der immervæk 1500 ruder, som det tog et halvt år at skifte ud.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål og svaret på hvor de gjorde af dem, var lidt overraskende, kun 1% blev solgt på hjemmemarkedet, resten, 99% blev kørt Europa rundt til mange forskellige lande.

Man bruger en meget effektiv transport, hver formiddag kl. 11,00 præcis, kommer der en stor lastbil og den bliver læsset med dagens ordre og allerede næste morgen kl. 9,00 er de på markedet i Basel, Barcelona og Paris, eller hvor bregnerne end måtte være havnet. Det er effektivt og billigt, denne form for transport med lastvogn koster ca. 25 øre pr. stk. man tror det næppe, men mange bække små - - Hvordan kommer ordren, det gør den via PC man sidder rundt omkring og sapper sig frem til de typer og størrelser man lige netop har brug for og et klik betyder at ordren ligger i Vejrup, godt gennem en mellemhandler, men alligevel.



Kirsten fortalte på en levende måde om sine bregner og gjorde os bekendt med en helt anden verden. Kirsten og Stens drenge er "pottemestre" og er hurtige.